

KALLA KRIGET!

Vår gäst Göran Andersson berättade om ”kalla kriget” utifrån sin erfarenhet som militärattaché i bl a DDR och bidrog till att bröderna kunde gå hem betydligt mer insatta i den situation som präglade Europa under det sena 1900-talet.



Vid andra världskrigets slut 1945 låg stora delar av Europa i ruiner och de politiska motsättningarna mellan de fyra segrarmakterna hårdnade åren därefter successivt.

På västsidan etablerades NATO och Förbundsrepubliken Tyskland och i öst formerades Warszawapakten som innefattade den nya staten DDR och de av Röda Armén erövrade länderna. Kommunistiska regimer övertog snart makten i dessa länder och den 80 mil långa järnridån klöv snart Europa. Det sista hålet i järnridån täpptes till 1961 med uppförandet av den 16 mil långa Berlinmuren. 60- 70- och 80-talen kännetecknades av generellt dålig



Bröderna Lennart Söderberg, Gunnar Olofsson och "Smirre" hysnar och lär...

ekonomisk utveckling i östblocket och detta tillsammans med det politiska förtrycket fick till sist folken att tröttna och börja kräva reformer. Oron spred sig och i DDR blev Leipzig centrum för proteströrelsen. Under sista dagen av DDR:s 40-årsfirande 8 oktober 1989 lämnar Sovjets ledare Gorbatsjov festbanketten och tvär sina händer om den fortsatta utvecklingen. Nu går det snabbt, partichefen Honecker avsätts, östberlinare tillåts passera över till Västberlin och nästa dag börjar människor riva ner den ”antifascistiska skyddsvallen” mer eller mindre för hand. Land efter land i öst börjar nu med det tyska exemplet för ögonen avskaffa de lokala kommunistpartiernas maktmonopol och till sist 1991 faller även Sovjetunionen samman.

I Potsdam äger 1990 en återföreningskonferens rum där man, trots initialt engelskt och franskt motstånd, enas om att Tyskland åter får bli ett land.

Utöver de politiska processerna sker hösten 1990 också en sammansmältning av de båda tyska arméerna – dittills dödsfiender på varsin sida av järnridån.

I Berlin som var förstört till 96 % vid krigsslutet, återstår nu få spår av historien och muren, som idag varit borta lika länge som den delade staden mellan 1961 – 1989. Avslutningsvis tipsade Göran oss om besöksvärda platser, t ex Stasi-muséet på Normannenstrasse, Motståndsmuséet på Stauffenbergstrasse och AVO-muséet i Budapest. Här kan mycket kunskap inhämtas om kalla krigets förhistoria, dess förlopp och upphörande.



Bröderna Hans Flodén, Kim Lundgren och Roland Andersson...



Bröderna Rune Eriksson och Ulf Löw diskuterar Kalla Kriget...

Text: Hans Klövstad och bild Dag Sundelius

Det har spelats minigolf!
Tisdagen den 24:e april samlades sju Bröder och en caddy (Runes fru Solveig) i Täbban C för en spännande minigolfmatch



Här räknas det poäng. Alla är engagerade utom fotografen...

Segrare var Broder Jan Elensky (liksom förra gången). På andra plats hittar man Broder Bengt Häger och trea blev Broder Hans-Åke Johansson.



Segraren i Minigolfävlingen: Broder Jan Elensky!

Vi skjuter upp bilrebusjakten i år och festar till istället med en härlig

RÄKFROSSA

den 30 maj klockan 19.00 drar vi igång i loghuset! Ät så mycket räkor du orkar. Det finns vin, öl, och alla andra tillbehör som hör en trevlig räkfest till!

Ta gärna med dig någon närstående, god vän eller granne! Anmäl dig till ÖM Göran Johansson, tel 0704 99 93 96